

Je bezoek aan de Broeker Kerk: veilig en gezellig

Fijn dat we je weer welkom kunnen heten in de Broeker Kerk, ook bij evenementen. Natuurlijk moet je bezoek veilig verlopen, daarom houden wij ons aan de Coronarichtlijnen van het RIVM.

Hieronder staan onze maatregelen bij evenementen. Daarnaast is belangrijk dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt en thuisblijft bij gezondheidsklachten. Wij vertrouwen erop dat je bezoek aan de kerk hiermee veilig én gezellig zal zijn.

Voordat je naar de kerk gaat

- Reserveer (zonder extra kosten) je kaarten en print de tickets thuis uit. Of toon het e-ticket op je mobiele telefoon; zet dan wel de helderheid van het scherm op maximaal.
- Blijf thuis bij gezondheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest of verhoging (RIVM-richtlijnen).
- Ben je verhinderd? Dan kun je je t/m de dag vóór het evenement [per e-mail](#) afmelden met het ticket (pdf) als bijlage. Is er een wachtlijst, dan zullen wij proberen je ticket door te verkopen. In dat geval ontvang je het betaalde bedrag (achteraf) terug. Is er geen wachtlijst, dan vervalt helaas je ticket.

Bij binnenkomst

- Je bent van harte welkom vanaf 30 minuten voor aanvang.
- Het is belangrijk dat je in de kerk de aanwijzingen van de medewerkers (vrijwilligers van de Stichting Broeker Kerk) volgt.
- Als een drankje is inbegrepen bij de toegangsprijs, kun je dit bij binnenkomst uitkiezen (geen koffie/thee). Het is de bedoeling dat je deze consumptie meeneemt naar je stoel. Er is geen pauze. Neem ook je jas mee naar je stoel.
- Vrijwilligers brengen je naar je stoel op volgorde van binnenkomst. De stoelen staan op 1,5 meter van elkaar. Alleen als je een gezamenlijk huishouden vormt, kun je bij elkaar zitten.
- Als je eenmaal zit, verzoeken wij je om niet meer op te staan en/of rond te lopen, om de afstand ook voor medebezoekers te waarborgen.
- Het is mogelijk om tijdens het concert de kerk te verlaten. Helaas kun je hierna niet weer in de kerk terugkeren. De toiletten in het gebouw zijn open.

Even napraten na afloop

- Na afloop wordt gevraagd je stoel zelf aan de zijkant te zetten. Zo ontstaat ruimte om - op gepaste afstand van elkaar - nog even in de kerk na te praten.